



Kwast & Palet kuieren verder langs de haven. Hier lopen ze op de Prins Hendrikkade op het Noordereiland.

Hé, Kwast, hier hangt werk van ons!

Laten we eens binnen kijken..



Há, Ellen! Hoe loopt het met de havenstrip?

Matig mannen, heel matig.. Iedereen vindt 'm behóórlijk stom..

..alleen Gerard Reitsma vindt 'm leuk..

Nou, Palet, hier zie je dan het harde bestaan van een paar onnozele striptekenaars.. Dag, Ellen, we gaan maar weer 'ns!



We kunnen niet verder, Kwast, de brug staat omhoog.

maar daarom heet 'ie ook de Hef, Palet..

Laten we naar het Maritiem Museum gaan, daar liggen wel wat mooie, oude schepen!



Kijk, het buitenmuseum.. mooi hè, Kwast? Hé, daar is Rachelle van 't ADHD.



Rachelle is fotograaf en reporter van 't ADHD. Ze heeft een neus voor nieuws en als zij ergens opduikt, gebeurt er altijd wel wat!



Hier in de haven is een grote schaduw gezien, er wordt gefluisterd over een reuzenhaai. Ik maak nu dus een reportage voor de krant.. Ga 's op die aak staan, dan maak ik 'n foto..



Kijk uit Palet, val niet het is spiegelglad hier!

Palet!!

ZZIP

HELP